

# Matematik Dünyası'ndan

md@math.bilgi.edu.tr



Ticarette “müşteri her zaman haklıdır” diye bir söz vardır.

Tam anlamıyla okunduğunda bunun saçmasapan bir söz olduğu belli. Bu kadar saçmasapan bir sözün bu kadar sık kullanılması, ancak bir başka gerçeği işaret ettiği anlamına gelebilir...

O kadar zor değil metin çözümlemesi: Değil mi ki ticarete soyunmuşsun, müşteri çekmek, mal satmak, müşteriye memnun etmek, onun şikayetlerini dinlemek ve tekrar gelmesini sağlamak zorundasın. Müşterinin haksız olabileceği aklına gelmesin bile! Müşteri haksız da olsa haklıdır. Daha tartışmanın başından müşterinin haklı olacağı varsayımını yap... Ya bu ilkeyi kabul et ya da ticarete atılma! Başka iş mi yok yeryüzünde! Güzelim kırmızı ipeğe yeşil basma mı diyor müşteri? O zaman lamı cimi yok, satmaya çalıştığın o kırmızı ipek yeşil basmadır!

Eğitimciler de benzer ilkeyi öğrencilerine uygulamalıdır: Gençler her zaman haklıdır. Çocuklar daha da haklıdır! Hatta ne kadar haksızlarsa o kadar haklıdır. Çünkü ne kadar haksızlarsa o kadar yardıma ihtiyaçları var demektir.

Öğrenci öğretmeni mi dövdü? Haklıdır! Banka mı soydu? Haklıdır! Eğer böyle düşünmüyorsan, böyle düşünemiyorsan, gencin yanında yer alamıyorsan, eğitimci olma! Başka iş mi yok yeryüzünde?

Geçenlerde 24 liseli genç okuldan kaçıp Tekel işçilerine desteğe gittiler diye okullarından atıldı. Kafalarını koparsalardı bari! Bu ne hiddet, bu ne celal, bu ne şiddet ve bu ne nefret! Sanki karşısında düşman var!

Diyelim öğrenciler yanlış yaptı. Diyelim haksızlar, hatta bir değil bin haksızlar. Ama ne demiştik yazının başında? Bir genç ne kadar haksızsa o kadar haklıdır.

Bundan ne sonuç çıkar? Demek ki gençlerin sınıf ve dersane dışında başka ihtiyaçları var. Bunu görmek, görebilmek çok mu zor? Bu gençlerin bu ihtiyaçlarını bir biçimde karşılayacaksın. Senin işin bu çünkü. Sen bu iş için oradasın.

Bir eğitmen bu durumda ne yapmalı? Şöyle bir söylev etkili olur sanki:

– Arkadaşlar, çok doğru bir şey yapmışsınız. Kendi küçük dünyanızla sınırlı kalmayıp başkalarının derdini kendinize dert edinmişsiniz. Ne güzel! Bravo! Kutlarım sizi... Keşke ders dışında olsaydı... Ama neyse olmuş bir kere. Bugünden tezi yok okulumuzda sosyal dayanışma kulübü kuruyoruz. Bakın civarda bir sürü yoksul insan var. Çocukları çöpler arasında, mikrop yuvasında başıboş oynuyorlar. Sizin gibi gençler var dışarda okuyamayan. Yaşlılar, hastalar, sakatlar, işsizler, dayak yiyen kadınlar var... Hemen bir tüzük hazırlayın. [Elebaşlarını gösterip] Sen de başkan ol! Haftasonları, okuldan sonra toplumun mağdurlarına el atın. Beni de her zaman yanınızda bilin. Sizinle gurur duyuyorum, görevim sizi... Falan filan...

O haksız ve acımasız cezayı veren müdür de aslında haklıdır ama ancak milli eğitim bakanının gözünde... Bakan da şöyle düşünmeli: “Biz bu öğretmenleri nasıl yetiştiriyoruz ki öğrencinin yanında yer alamıyorlar, onları yönlendiremiyorlar?.. Biz nerede yanlış yapıyoruz?”

*Ali Mesur*